

PROGRAMMA GELOOF, HOOP EN LIEFDE - 9 juli 2023, Protestants kerkje Deurne

Look at the world, John Rutter

Kijk om je heen hoe prachtig en wonderbaarlijk de wereld er uit kán zien. Laten we met dankbare harten het mooie en goede waarderen.

You are the new day, The King's Singers

Een lied over opgroeien en bloeien in een metaforische nieuwe dag of een nieuwe levensfase.

Lambscapes, Eric Lane Barnes

"Mary had a little lamb" is een bekend Engels kinderliedje dat we ook in Nederland kennen: "Mieke had een lammetje". Dat volgt haar overal, op een dag zelfs naar school en dat is tegen de regels! In Lambscapes is het liedje speels bewerkt op verschillende klassieke melodieën, o.a. gregoriaans, Händel, Schubert en Verdi. Vandaag een voorproefje: we zingen een paar van de in totaal 7 muziekstukken.

Geef ons een nieuwe morgen, een Onze Vader op een bewerking van het tweede deel van het Klarinetconcert van Mozart.

Can you feel the love tonight, uit The Lion King

Voel je de liefde vanavond? Die maakt dat iedereen gelooft in het allerbeste.

When you believe, uit Prince of Egypt

Hoewel hoop kwetsbaar is, is het moeilijk te vernietigen. Wie weet wat voor wonderen er gebeuren, als je er in gelooft!

KORTE PAUZE

Durme, durme, een Sefarisch wiegelied.

Slaap, slaap, kindje van je moeder, slaap zonder angst of pijn.

(Solisten: Petra Aarts, Marian van den Borne, Huub Groenen en Peter Hanssen)

Familytree, Venice

Bij het verlies en afscheid van een dierbare is er verdriet en pijn. Maar ook troost van het bij elkaar zijn én het weten dat de familieboom altijd zal blijven groeien.

Tears in heaven, Eric Clapton

Eric Clapton schreef dit lied na de dood van zijn zoontje (5). Aanvankelijk voor zich zelf, maar dat het nummer misschien iemand zou helpen, haalde hem over om het te delen.

Plovi plovi, een Dalmatisch volksliedje

Een visser vraagt zijn bootje hem weer veilig aan land te brengen: "Vaar, vaar, want de zee is diep. Zee, wie kent jouw diepte, zoals de blauwe ogen van Anka, mijn hart en ziel".

Tebe paiom, Dmitry Bortniansky

Een slavisch danklied: Tot U zingen wij, U zegenen wij, U danken wij, Almachtige, en wij bidden tot U.

True colors, Cindy Lauper

Het kan moeilijk zijn om echt te laten zien wie je bent. Hoe mooi als je dat wél kunt, met alle kleuren van de regenboog die je in je hebt.

Syahamba, een Zulu lied

Wij lopen in het licht van God...